

## Nieuwsbrief familie Knigge

November 2015, nr. 6

### Inleiding

Mommy, may ik een filmpje kijken over the airplane? Ja, ja, zomaar een zin van onze (bijna 3 jarige) zoon. Nog maar een aantal weken in Engeland, en zijn taal mixt al behoorlijk. In deze nieuwsbrief meer over onze belevenissen op de bijbelschool All Nations in Engeland!



Ook hier laat de herfst haar mooie kleuren zien.

### All Nations

We hebben heerlijk een eigen huisje, maar doen alles samen met de community waarin we leven. Deze bestaat uit ongeveer 120 studenten uit 37 verschillende landen. Bijna iedereen woont op het terrein dat omringd is door bossen en heuvels.



Het is hier prachtig. Micha geniet van de natuur.



### De lessen

De lessen die we volgen zijn erg interessant. Het gaat van heel praktisch (hoe schrijf je een nieuwsbrief, hoe leer je een nieuwe taal, wie ben ik en hoe werk ik in teamverband) tot heel diepgaand (wat zegt de bijbel over zending, wat is theologie precies, wat is mijn kijk op de wereld). Het idee is dat we in 10 weken alle onderwerpen aangereikt krijgen rondom zending. En dat je in je eigen tijd je verder verdiept in de zaken die interessant zijn voor je eigen leven. Dit maakt het wel tot een hele intensieve cursus. We hebben twee fantastische leiders bij de cursus waar we enorm veel van leren. Daarnaast nodigen ze met grote regelmaat specialistische sprekers uit.

### Transitie

We genieten enorm van ons verblijf hier, al is het niet altijd even makkelijk. Vooral voor Micha was het begin best wel moeilijk. Hij moest erg wennen aan de Engelse taal en alle andere veranderingen. We realiseerden ons dat hij de hele ochtend op de kinderopvang eigenlijk niet kon praten. Hij praatte wel, maar niemand reageerde inhoudelijk op hem, omdat ze niet snaptten wat hij zei. Hij moest veel huilen en hing erg aan ons. En zo kennen we ons kereltje helemaal niet! We herkenden niet wat er eigenlijk speelde en reageerden niet altijd op de goede manier op zijn gedrag. Aan het einde van de tweede week kregen we les over 'in transitie zijn'. Elke verhuizing kent een aantal fasen waar iedereen in meerdere of mindere mate doorheen moet. Transitie staat voor een chaotische periode, waarin alles nieuw is en je op zoek bent naar zekerheid. Zo ook Micha. Hij was gewoon in transitie. Deze openbaring heeft ons erg

geholpen hem op de juiste manier, met liefde en geduld, te laten wennen aan alle nieuwe dingen.

Ook al was het niet altijd even makkelijk, we vinden het erg fijn dat we deze periode hebben ervaren in deze veilige omgeving, want deze periode zullen we ook weer meemaken wanneer we daadwerkelijk uitgezonden worden. En fijn om te weten dat het ook weer overgaat. Micha zit nu weer prima in zijn vel, heeft veel vriendjes om mee te spelen, begint dus Engels te praten en weer grapjes te maken. Heerlijk om te zien. Met onze Ruben gaat het ook goed. Hij is een heel aantal tanden rijker, groeit enorm en palmt heel wat mensen in met zijn glimlach. Met een heel aantal mensen moedigen we hem regelmatig aan zijn eerste stapje te zetten. Wie weet wie dit mee gaat maken! Het is leuk om te zien dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in onze kinderen, ze willen leren kennen en met ze spelen. Eén meisje zei: 'ik mis mijn eigen neefjes en nichtjes enorm. Super dat ik even naast jullie kinderen op de grond mag kruipen en gek kan doen.'



Micha speelt met vriendjes en vriendinnetjes op de trampoline.

#### Wilt u danken voor...

1. De goede tijd die we in Engeland mogen hebben.
2. Alle steun, in daden en gebed.

#### Wilt u bidden voor...

1. Het werk dat de ThuisFrontCommissie doet.
2. Leerzame weken bij All Nations.

#### Bericht van de Thuisfrontcommissie (TFC)

Zaterdag 14 november was er een dag voor alle TFC's van kandidaten en uitgezonden van MAF. Het was een dag van ontmoeten: kennismaken met heel veel andere TFC's en samen delen. Veel herkenning, en leren van elkaar.

We kregen informatie over MAF internationaal en MAF Nederland. Wat een mooie organisatie. En wat fijn om te horen dat ze blijven groeien, en zo op steeds meer plaatsen in de wereld hun belangrijke werk mogen gaan doen.

Het was een dag om bemoedigd te worden. Met God hoeven we niet bang te zijn. Hij zorgt, ook al zien we het soms zelfs niet. We vertrouwen en ervaren dat Hij zorgt en leidt. Mooi om te ervaren dat we ieder op eigen plek en met eigen kwaliteiten en mogelijkheden bezig mogen zijn. Als piloot, als thuisfrontcommissielid, als vrijwilliger die de flessen ophaalt, als donateur. We worden allemaal ingeschakeld! Heel veel praktische informatie over hoe mee te leven met de uitgezonden en hoe je het succes van je acties kunt vergroten. Maar ook een dag om al vast na te denken hoe we straks meeleven met Wilfred en Harriëtte, als ze daadwerkelijk uitgezonden worden. Deze periode van hen in Engeland is voor ons een goede oefenperiode.

Kortom: een waardevolle dag!

#### Tot slot

We hopen van 18 december tot 6 januari weer even in Nederland te zijn voor de feestdagen. Wellicht tot dan.

Hartelijke groet,

**Wilfred & Harriëtte**

[www.DeKnigges.nl](http://www.DeKnigges.nl)  
[www.facebook.com/deknigges](https://www.facebook.com/deknigges)  
[www.maf.nl/knigge](http://www.maf.nl/knigge)  
[familie@deknigges.nl](mailto:familie@deknigges.nl)

Steunfondsrekening:  
NL82ABNA0482292202  
t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. Steunfonds Knigge